

Nieuwsflits: carpe diem-pluk de dag!

Beste Erfgoedvrienden,

Op **10 augustus** wordt het programma 1304-1323 over de Zeeslag op de Gouwe, het beleg van Zierikzee en de vrede van Parijs afgesloten met een middeleeuws festijn voor jong en oud in de binnenstad van Zierikzee. Meer dan honderd middeleeuwers houden de geschiedenis levend over Zierikzee dat toen een welvarende middeleeuwse stad was. Met hun oude ambachten, muziek en levende verhalen nemen ze u mee terug in de tijd.

Na 1304 werd meer dan 250 jaar lang een jaarlijkse ommegang gehouden. Een kleine stoet trekt door de binnenstad ter herinnering aan dit ritueel in die tijd. Het bakkerinnengilde loopt ook mee en deelt koekjes uit. Er was ooit een vrouwengilde in de Nederlanden en dat was in Zierikzee ! Om 15.45 uur is er een korte ceremonie met het bakkerinnengilde op het Kerkplein.

In de Dikke Toren is een maquette te zien met daarop alle gilden die in de afgebrande Sint Lievenskerk (1832) hun domicilie hadden. De film 't Kraaiennest van Eef de Graaf producties is groot te zien op de tweede verdieping. Deze korte film is geselecteerd voor 'Film by the Sea Zeeland'. Een klim naar boven is zeer de moeite waard, [klik hier](#) voor de film 't Kraaiennest.

Voor wie thuis of elders verblijft, [klik hier](#) voor tijden, locaties en informatie over het programma. Er is ook een boekenmarkt op het Havenplein.

Wees welkom op zaterdag 10 augustus, meedoen is voor jong en oud op dit familie festijn in Monumentenstad Zierikzee.

Het bestuur dankt alle vrijwilligers, middeleeuwers, professionals, sponsors, ondernemers, subsidiegevers en Poorters en Reders van de Erfgoedvrienden voor hun bijdragen aan het programma 1304-1323.

Met Vriendelijke groet,

Luitzen Bijlsma, Peter Bracke, Lisette van de Velde, Jozé van de Sande en Baukje Bijlsma

