

Nieuwsflits

In Vredesnaam

Beste vrienden,

15 december 2023

Samen met alle medewerkenden sluit de Stichting Erfgoedvrienden Zierikzee een prachtig jaar af met centraal het project over de Vrede van Parijs 1323. Vrede is helaas niet vanzelfsprekend gebleken en het zijn roerige tijden. Cultuur en Erfgoed met al zijn narratieven voegt grote waarde toe aan ons leven en voor de toekomst. Daar willen we in 2024 graag meer steentjes aan bijdragen. Het nieuwe boek Het mysterie van de Gouwe wordt rondgebracht of verzonden. Het is een cadeau van de Erfgoedvrienden en het is geschreven door Luitzen Bijlsma, een spannende non-fictie avonturenroman, ook voor de jonge mens.

Op vrijdagmiddag 2-2-2024 organiseren de Erfgoedvrienden een Vriendenmiddag in Filmtheater FIZI in Zierikzee. Wij nodigen u daarvoor van harte uit voor een gevarieerd programma. Er zijn 98 plaatsen beschikbaar voor poorter 1x, poorter voor twee 2x en reder 2x. Meldt u zich zo snel mogelijk aan want vol = vol. Mail naar info@vriendenerfgoedzierikzee.nl.



dat de wind
de zeilen bolt
het schip na
gedane arbeid

de toekomst
inglijdt
op weg naar
het licht
in vredesnaam

Programma

- Inloop en ontvangst FIZI	13.15 - 13.30
- Ontvangstbeelden 1304 - 1323	13.30 - 14.00
- Welkom Baukje Bijlsma	14.00 - 14.10
- Over het KZGM Peter van Druenen	14.10 - 14.25
- Muziek luit Albert de Vos	14.25 - 14.35
- Première van de film 'Het Kraaiennest' Eef de Graaf	14.35 - 14.50
- Muziek a capella Alauda Kwartet	14.50 - 15.20
- Boekpresentatie Luitzen Bijlsma	15.20 - 15.30
- Muziek luit Albert de Vos	15.30 - 15.40
- Hapje en drankje in de foyer	15.45 - 17.00

Met dank aan Ester van Meurs, dichter en Goos Verwoest, kunstenaar

Vooruitblik 2024

- Promotie Zierikzee als historische stad. Presentatie film 'Het Kraaiennest' over het beleg van Zierikzee en het ontstaan van Zeeland.
- Promotie van het narratief door het boek 'Het Mysterie van de Gouwe' en het ontwikkelen van een belevings-wandelroute 1304.
- De tekstborden over 1304-1323 mogen van de gemeente blijven hangen bij de Noord- en Zuidhavenpoort en blijven ook nog staan in de Nicolaas Brouwershaven. Ze worden veel gelezen.
- De start van een jaarlijkse historische dag op de tweede zaterdag in augustus in Zierikzee! In samenwerking met Inzee hebben de Erfgoedvrienden een middeleeuwse markt en de Ommegang 1304 op het programma staan. Gedurende meer dan 250 jaar werd de Ommegang in Zierikzee gehouden ter herdenking aan de Zeeslag op de Gouwe van 1304.

Wij wensen u allen een fijn Kerstdagen en een hoopvol 2024 met uw dierbaren. Hou elkaar en anderen vast met waardigheid, medemenselijkheid, zorg en vrijheid, in vredesnaam.

Met warme Kerstgroet,

Luitzen Bijlsma, Lisette van de Velde, Peter Bracke, Jozé van de Sande, Baukje Bijlsma

